

Grens Getrokken

Gea Nijenhuis



Gea Nijenhuis is als penningmeester betrokken bij de afdeling Oldambt van de Partij van de Arbeid. Deze week geeft ze haar mening waarom zij betrokken is bij de lokale politiek en daarnaast wil ze vooral duidelijk maken dat politiek heel leuk is.

Wat heb jij met toch met politiek? Een vraag die me vaak wordt gesteld. Ik zeg dan altijd: Iedereen zou iets met politiek moeten hebben. Iedereen zou zijn mening moeten laten horen. Het is zo gemakkelijk te zeggen dat het toch allemaal niks uitmaakt. Het kan wel degelijk uitmaken. Landelijk, maar zeker ook op lokaal gebied. Je kunt inspreken op een commissievergadering of raadsvergadering. Zaken die jou bezig houden en waar jij je zorgen om maakt onder de aandacht brengen bij de gemeenteraad. De drempel

richting politiek blijkt vaak hoog te zijn. De weg naar politieke partijen blijkt maar moeilijk te vinden. De politiek komt steeds verder van de burger af te staan. Dat is erg jammer en zorgelijk. Voor de mensen zelf maar zeker ook voor de politici. Uiteindelijk zitten er mensen in de gemeenteraad die door jou zijn gekozen. En we zijn allemaal mensen met elkaar. Dus als je ergens mee zit kun je gewoon bij 'jouw' politieke partij aankloppen. Ik kom uit een (rood) gezin waar politieke discussies de normaalste zaak van de wereld waren. Het ging er soms hard aan toe. Ruimte voor ieders ideeën maar felle discussies waren en zijn nog steeds heel normaal. Politiek is in mijn ogen ook een stukje opvoeding. Ik heb mijn meiden zo jong als ze waren altijd meegenomen naar het stembureau. Ik heb ze bijgebracht dat je altijd moet stemmen. Altijd! Dat is mij ook met de paplepel ingegoten. Stemmen doe je gewoon. Punt. Ik ben drie jaar geleden in een politiek bestuur beland. Dan maak je de politiek van dichtbij mee en blijkt het allemaal veel gecompliceerder te zijn dan je van te voren kon vermoeden. Jouw partij kan ergens voor staan maar moet wel compromissen sluiten met andere partijen die hun achterban tevreden willen stellen. Elke partij heeft zijn eigen idealen en je zult moeten samenwerken. Soms is dat gewoon heel erg lastig. Ik kreeg deze week een berichtje via twitter: Politiek is keuzes maken, politiek is compromissen sluiten, politiek is eelt op je ziel hebben. Ik wil er graag aan toevoegen: politiek is leuk!